

Zondag 15 december 2024 – 10.00 uur

liturgische kleur is paars

3^e zondag van Advent

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

voorganger	ds. Ria Meeder – van Hof
lector	Peter de Jong
organist	Hans van de Weg
ouderling	Anneke Idzinga
diaken	Annet de Vries
koster	Kees Ippel

Uw gaven worden gevraagd voor

1. St. Omzo Vluchtelingenwerk

2. Wijkkerk

3. Toekomst van de kerk

☺ Nevendienst	Anne-Marie van de Weg
☺ Crèche	Mirjam Soethoudt
☺ Tienerdienst	Femke Koning

Bij de dienst

Vandaag vieren we de 3e adventszondag.

Advent betekent: wachten op 't komen van het Kind.

Door lange, diepe nachten alleen met de gedachten

En 't suizen van de wind.

We lezen o.a. Psalm 130, een Psalm vol van wachten.

Maar liefst zes keer komt het woord 'wachten' daar op één of andere wijze voor. Het meest kernachtig in vers 6: 'Mijn ziel wacht op de Here.'

Wachten komt in veel Psalmen en bijbelverhalen voor.

Geloven is blijkbaar ook wachten.

Het is geen direct-klaar-gebeuren.

Vervulling en verhoring gebeuren niet onmiddellijk, Abraham en Sara moeten lange tijd wachten voor de beloofde zoon geboren wordt.

En wie herkent het niet uit z'n persoonlijke leven? Wachten op Gods ingrijpen, op de verhoring van je gebed. Maar het duurt maar.

Je wacht en wacht...

ds. Ria Meeder

ORDE VAN DIENST

Woord van welkom

Inleidend orgelspel

Nun komm der heiden Heiland, J.G.Walther

-VAN BUITEN NAAR BINNEN-

- *De gemeente gaat staan* –

Stil gebed

Aanvangslied

Psalm 85:1 en 2

Bemoediging en groet

Zingen

Psalm 85: 3 en 4

- *De gemeente gaat zitten* –

Adventskaars wordt aangestoken

De liturgische schikking wordt toegelicht

Zingen:

Lied 458 (meerstemmig)

Kyriëgebed

Luisterlied:

Stef Bos: Geef licht

<https://www.youtube.com/watch?v=rDyJUeeIV0A>

(een lied van Kerk in actie uit 2018)

-*De kinderen gaan naar de kindernevendienst* -

DE SCHRIFT

Gebed van de zondag

Zingen:

Lied 317

1^e Lezing:

Psalm 130

Lied hierbij:

Opwekking 527

Licht in de nacht; een ster schijnt door de wolken,
dit is de nacht dat Zijn leven begon.

'n Sluier van angst en pijn lag op de mensen,
voordat Hij kwam en het kwaad overwon.

Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;
Stralend breekt de gehouden morgen aan.

Prijs nu Zijn naam,

samen met de engelen.

O, nacht vol licht,

O, nacht dat Jezus kwam (2x)

Wat Hij ons leert, is geven om een ander;

liefde alleen is de weg die Hij wees.

En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden.

Vrij van het juk van verdrukking en vrees.

Uit ons hart en dwars door alle tranen

ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.

Prijs nu Zijn naam,
de naam van alle namen,
en geef Hem glorie
in alle eeuwigheid. (3x)

2^e Lezing: Habakuk 2: 1- 3

Lied hierbij: Lied 749

Uitleg en verkondiging

Kort orgelspel

Lied in antwoord: Lied 286

-De kinderen komen terug uit de kindernevendienst -

GEBEDEN EN GAVEN

Berichten vanuit de gemeente

Toelichting op de gaven en inzameling

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en **gezamenlijk 'Onze Vader'**

- VAN BINNEN NAAR BUITEN-

- De gemeente gaat staan –

Slotlied Lied 442

Heenzending en zegen met **Gezongen antwoord: 'Amen, Amen, Amen'**.

Liturgische schikking

Basissymboliek Advent 2024 Het grondidee voor de serie schikkingen in de adventstijd is 'het licht verwachten'. Vanaf de eerste zondag zien we het licht al, al is het nog ver weg. Voor de verbeelding van het licht gebruiken we dit jaar één kaars. Het is een honing-kaars. In religieuze tradities wordt honing vaak geassocieerd met zuiverheid, genezing en goddelijke zegeningen. Er is de wens om het licht te ontvangen, we kozen daarom voor een ontvangende lijn, alsof het armen zijn om het goede te ontvangen. De lijn is verbonden aan een hoge kandelaar. Op de eerste zondag is de ontvangende lijn onder aan de kandelaar bevestigd, elke zondag komt de lijn dichterbij de kaars.

Derde Advent

Lucas 3:7-18 Thema: vruchten van de Geest

De ontvangende lijn is iets naar boven geschoven, weer iets dichterbij het licht. In de ontvangende lijn zijn vruchten neergelegd, druiven, noten, kastanjes, bessen. Allerhande vruchten, een grote diversiteit. De Geest kan op vele manieren doorwerken in de mens.

Meditatieve tekst

Het licht verwachten is
leven in het licht
waar bloemen bloeien
vruchten groeien
toekomstig licht.

Doopvont Wilhelminakerk

Zoals u wellicht al is opgevallen, ontbreekt het deksel van het doopvont. Omdat het handvat op het punt stond af te breken, is het deksel in reparatie.

Anne Idzinga, team kosterij

Collectiedoel diaconie: Stichting OMZO Vluchtelingenwerk

Stichting OMZO helpt mensen zonder verblijfspapieren met als visie dat mensen zonder deze papieren toch recht hebben op een menselijke bejegening. Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Deze mensen hebben weinig rechten en leven in de angst om opgepakt en uitgezet te worden. Diverse kerkelijke initiatieven helpen deze mensen met informatie, advies en scholing en stimuleren hun zelfredzaamheid. Zij leven vooral in de grote steden. In het Wereldhuis in Amsterdam kunnen zij even op adem komen. Ook in de Bijlmer en in de Pauluskerk in Rotterdam (hoe lang nog?) kunnen zij hulp krijgen. Ook in den Haag en Utrecht zijn opvanglocaties. Alle energie gaat zitten in het dagelijks overleven. Tot rust komen bij deze locaties is van groot belang.

Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over via de Wilhelminakerk-Petruskapel-app, via de QR-code of naar NL28RABO0134939840 t.n.v. PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk-Petruskapel 15 december 2024.

U kunt uw bijdrage ook geven in de collectezakken.

Annet de Vries, diaken



A graphic featuring the Dutch phrase 'Leven is meeleven' (Life is to live with) written in a white, cursive font. The text is set against a background of textured blue and white brushstrokes.

Wekelijks worden er kaarten verzonden ter bemoediging of als felicitatie.

I.v.m. de privacy worden hun namen niet in deze editie op de website vermeld.

Ook de berichten uit het ouderenpastoraat en een 'in memoriam' worden i.v.m. privacy op de website niet vermeld.

Mocht u contact willen opnemen met medewerkers van het ouderenpastoraat, dan kan dit via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl



Koffie-Kan Donderdag 19 december
Iedere maand is er een ontmoetingsmiddag voor iedereen in de Wilhelminakerk. U bent van harte welkom op donderdag 19 december 2024 tussen 14.00 en 16.00 uur voor een praatje, een kopje koffie of thee. Loop eens binnen.

Anneke G., Anne I. en Marrie K.

Vespers Donderdag 19 december 16.15 uur
Iedere maand op een donderdagmiddag is iedereen welkom om samen te komen in een gebedsdienst: Een korte dienst met Schriftlezing, lofzang, stille momenten en voorbede voor onze gemeente en de wereld om ons heen. Ons open stellen voor God en Zijn leiding vragen in alles wat ons bezig houdt. Van harte welkom!

Maaïke H., Margreet D. en Anne I.



In de Petruskapel

'Mijn ziel maakt groot de Heer'. Woorden uit het Magnificat ofwel de lofzang van Maria. Onlangs in Dordrecht nog te horen in de toonzetting van Hendrik Andriessen, tijdens een concert van het Toonkunstkoor. Is er een passender lezing voor de derde Adventszondag, zondag 'Gaudete', Zondag 'Verheugt U'? Prof Niek Schuman, mijn onvergetelijke leermeester, noemt het een schokkend lied. Maria belichaamt, zo schrijft hij, de geloofshouding van de volharding. Ze zingt van de omkering van alle verhoudingen. Ze zingt, in één woord, van het Koninkrijk. Ze zingt, en dat is opmerkelijk, in de voltooide tijd. Alsof die tijd al aangebroken is. Maar misschien is dat wel geloven. Zingen dat het al zo is, om eruit te gaan leven, en wel zo dat het waar wordt! We zingen en lezen als Kyrie-gebed 'O kom, o kom Immanuël'. De 'klassieke' Psalm voor deze zondag is Psalm 85. En kent u Lied 443 'De engel Gabriël komt aangesnel'. Op die heerlijke, Baskische, in Engeland zo geliefde melodie? Ik verheug mij op de 105^e ontmoeting met de heiligen op de Staart.

ds. Hans van der Sterre.



Voedselbank

In de maand december is het inzamelen van de volgende artikelen: Houdbaar broodbeleg in doos of pak (denk aan kokosbrood, (appel)stroop, broodstrooisels)



Kerkelijke agenda

do 19 december 14 – 16 uur Wilhelminakerk – Koffie-Kan
16.15 uur Wilhelminakerk – vespers

Vr 20 december 14.00 uur kerstmiddag ouderenpastoraat, Wilhelminakerk

zo 22 december 10.00 uur Wilhelminakerk – ds. Marjo den Bakker

4^e Advent Petruskapel – ds. Jan Schellingerhout

Zaterdag 14 december 14 – 16 uur

Wilhelminakerk

Kom kijken in de stal.

- muziek te beluisteren
- knutseltafel voor de kinderen
- buffet met chocolademelk, koffie, thee en glühwein
- kerstkrans, koek en cake
- winkeltje met mooie kerstartikelen
- 16.00 uur: zingen van bekende kerstliederen

Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925

Petruskapel Plein 1940-1945 3313CV Dordrecht

predikant: ds. Evelien Plaisier, tel. 06-48413796, mail: ds.evelienplaisier@etmail.nl

kerkelijk werker: Ramon de Bonte (di, wo, do): tel. 06-44954349, mail: ramondebonte@gmail.com

pastorale contactpersonen:

Hanneke Kroonen 06-44511582 en Mieke van der Schelde 06-42391287 (voor de Wilhelminakerk), Margriet Stavast 06-53964656 (voor de Petruskapel) en Jenni Stam 06-51754395, mail: jennistam@hotmail.com

vertrouwenspersonen:

Joke vd Bandt: vp_joke@dewilhelminakerk.nl en

Gerard vd Niet: Vp_gerard@dewilhelminakerk.nl

scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, tel. 078-6176387. e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com

kosterij: e-mail: koster@dewilhelminakerk.nl tel. 078-6137925

wijkkas WK/PK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkassen Wilhelminakerk en Petruskapel
In de omschrijving: soort betaling + WK of PK

digitale WoZ Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

digitale Zaaier Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

website: www.dewilhelminakerk.nl

kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com (vóór donderdag 19.00 uur)

UITNODIGING:

Als vriend/vriendin van Henri Nouwen nodigen wij je van harte uit voor de JAARLIJKSE HENRI NOUWEN LEZING op Henri's geboortedag 24 januari 2025 (zie verder).

Daarnaast zijn er nog meerdere activiteiten met name in de Dordtse Bibliotheek en de "stille"wandelingen in de Nieuwe Dordtse Biesbosch.

Hopelijk zien we elkaar bij veel activiteiten.

TIP: Neem gerust een vriend/vriendin mee! Iedereen is van harte welkom!

Tot dan en voor nu een heel fijn einde jaar met bovenal inspirerende Kerstdagen.

Met vriendelijke groet,

Het organisatie team Henri Nouwen: Ab, Jaco, Paul, Sjaak, Tini, Ton en Sybe (06-28069928).

Zangeres, regisseur en auteur Leoni Jansen verzorgt de Henri Nouwenlezing 2025 met de titel "ALS DE LENTE WINT"

Deze lezing vindt op vrijdag 24 januari om 20.00 uur plaats in de Wilhelminakerk in Dordrecht. Inloop vanaf 19.30 uur. Het is al de zevende keer dat de Henri Nouwenlezing in Dordrecht wordt gehouden. Ook dit jaar staan we in Dordrecht weer stil bij het gedachtengoed van deze priester/psycholoog.

Leoni Jansen zal dan het erfgoed van Henri afzetten tegen de huidige tijd.

Leoni is een veel geziene gast op TV en maakt o.a. muziek, theater en programma's. Daarin zoekt ze naar verbinding, stelt ze vragen over goed en kwaad en zoekt ze de mildheid. Dit sluit sterk aan bij het gedachtengoed van Henri.

Henri schreef in zijn leven boeken over leven, relaties en de essentie van het contact tussen mensen, ook vanuit een religieus perspectief. Zijn boeken zijn wereldwijd vertaald en inspireren miljoenen mensen. Centraal daarbij staat steeds de zoektocht naar echt wezenlijk contact tussen mensen, als de kern van ons leven. Een heel actuele vraag, met het oprukken van polarisatie in onze stad, in ons land en in de landen om ons heen. Een tijd met oorlog en extreem geweld aan de randen van Europa. Vanuit haar eigen inspiratie gaat Leoni hierop in. Met woorden en muziek, waarin ze de mildheid en inspiratie zoekt. Wat kunnen we zetten tegenover de polarisatie en het extremisme in onze samenleving en in ons dagelijks contact? Wat betekent het verhaal van Henri Nouwen, zijn zoektocht naar het echte, wezenlijke in menselijk contact, in onze stad en land anno 2024/2025?

Er is geen entreegeld, wel hopen we op een loyale bijdrage via een collecte en QR-code.

Activiteiten op en rondom de jaarlijkse Henri Nouwen-lezing 2025

Woensdag 15 januari

'Als de lente wint'

Ton Delemarre leest voor uit 'Als de lente wint' van Leoni Jansen.

Bibliotheek AanZet – Groenmarkt 153 – 3311 BD Dordrecht.

19.30 - 20.30 uur – Blauwe Kamer.

Info: Sybe de Lint – 0628069928

Maandag 20 januari

'Koffie met ...'

Na een inleiding door Gerben Sanders volgt er met medewerking van Laurent Nouwen (de broer van) en Ton Delemarre (schoolvriend van) een gesprek met de aanwezigen.

Bibliotheek AanZet – Groenmarkt 153 – 3311 BD Dordrecht.

11.00 - 13.00 uur.

Info: Sybe de Lint – 0628069928

Maandag 20 januari

'Een nieuwe start', een voorleesmarathon.

Onder andere Ton Delemarre leest voor uit 'Als de lente wint' van Leoni Jansen.

Bibliotheek AanZet – Groenmarkt 153 – 3311 BD Dordrecht.

19.30 - 22.00 uur.

Info: Sybe de Lint – 0628069928

Vrijdag 24 januari

'Henri Nouwen-lezing "Als de lente wint"'

Leoni Jansen, zangeres, regisseur en auteur, houdt in het kader van Henri's 93e geboortedag deze lezing.

Wilhelminakerk, [Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht](#).

19.45 - 22.30 uur, incl. afsluitend drankje. Kerk open vanaf 19.30 uur.

Info: Sybe de Lint – 0628069928

Vrijdag 14 en zaterdag 22 februari

'Wandelen met ... een winnende Lente?'

In het kader van de Henri Nouwen-lezing wordt in samenwerking met 'De Pelgrimstocht' een stiltewandeling georganiseerd.

Jaco Boven leidt deze wandeling op vrijdag 14 februari om 14.00 uur en op zaterdag 22 februari om 10.00 uur.

Start: De Nieuwe Dordtse Biesbosch, bij P3, aan de Van Elzelingenweg.

Aanmelden: info@pelgrimstocht.org Info: Jaco Boven – 0650464766