

Zondag 17 september 2023 – 10.30 uur

13^e zondag van de zomer
liturgische kleur is groen

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

voorganger drs. Marriette Pullen
lector Vincent van Dorst
organist Hans van de Weg
ouderling Anneke Idzinga
diaken Maartje van der Weide
koster Kees Ippel

Uw gaven worden gevraagd voor

1. St. INLIA dakloze vluchtelingen

2. Wijkkerk

3. Toekomst van de kerk

☺ Nevendienst Annemiek Jongkind
☺ Crèche Marian Wibbens
☺ Tiendienst Bram Naaktgeboren

Bij de dienst

Een verwoestende aardbeving in Marokko met vele gewonden en doden schrikt de wereld op. Met die beelden nog op het netvlies horen we van een ramp, die de eerste nog overtreft: Storm Daniël sleurt honderden, mogelijk duizenden slachtoffers de zee in. Verwoeste dorpen, waar enkele dagen tevoren nog geleefd, gewerkt, gespeeld en gelachen werd.

Eenzijds halen berichten als deze het beste in de mens naar boven. Iedereen wil helpen. Reddingsteams staan klaar tot ze toestemming krijgen het rampgebied in te gaan. Geld stroomt binnen voor hulp aan de slachtoffers.

Tegelijkertijd roepen rampen als deze de aloude vraag op, de vraag die we de 'Theodicee' noemen: Hoe kunnen we de goedheid en de almacht van God rijmen met het kwaad en de rampen die ons, mensen, zomaar kunnen overkomen? Had God de rusteloze aarde niet tot kalmte kunnen manen? Hij is toch de Schepper van die aarde? Had hij de storm die over de Middellandse Zee raasde niet kunnen laten afbuigen? Hij is toch de Almachtige?

Zullen we ooit antwoorden op vragen als deze krijgen? En wat kunnen we zelf doen? Of is het toch 'Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw'?

Vragen als deze moeten we onszelf, elkaar en de Eeuwige blijven stellen. In de dienst van komende zondag zullen we dat ook doen. **Drs.Marriette Pullen**

ORDE VAN DIENST

Woord van welkom

Inleidend orgelspel 'Pastorale', Edmond Missa (1861-1910)

-VAN BUITEN NAAR BINNEN-

- De gemeente gaat staan –

Stil gebed

Avanglied Psalm 31: 1, 2 en 7

Bemoediging en groet

V: Onze Hulp is in de Naam van de Ene. De Hulp, die wij aanroepen met de woorden:

G: O Heer, wees midden onder ons.

V: De Schepper van Hemel en aarde

G: O Heer, kom uw schepping te hulp!

Vr: Dat zijn vrede op ons dale

G: O Heer, geef vrede!

V: De Heer is met u en met jou!

G: Amen

- De gemeente gaat zitten –

Zingen

Lied 657: 2 en 4

Kyriegebed

Met na de woorden, Zo bidden wij: **Lied 367d**

Glorialied

Lied 657: 1

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied

“Wij gaan voor even uit elkaar”

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst –

DE SCHRIFT

Gebed bij de opening van de bijbel

Eerste lezing

Romeinen 8: 31 – 39

Lied hierbij

Lied 731: 1

Tweede lezing

Lucas 15: 1 - 10

Lied hierbij

Lied 731: 2 en 3

Uitleg en verkondiging

Kort orgelspel

Lied in antwoord

Lied 654: 1, 2, 4 en 5

- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst -

GEBEDEN EN GAVEN

Berichten vanuit de gemeente

Toelichting op de gaven en inzameling

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

-VAN BINNEN NAAR BUITEN-

- De gemeente gaat staan –

Slotlied

Lied 747: 1, 4 en 8

Heenzending en zegen

Gezongen antwoord: Amen, amen, amen.

Orgelspel

Wijkdiaconie

Stichting Inlia dakloze vluchtelingen

INLIA bevordert rechtvaardigheid in de samenleving door zich – uit naam van en/of samen met lokale gemeenschappen – in te zetten voor asielzoekers en vluchtelingen in nood. Zij doet dat door:

- het bijstaan van individuele asielzoekers in nood
- het ondersteunen van lokale gemeenschappen bij het bieden van hulp aan de vreemdeling in hun poorten
- het terzijde staan van gemeenten bij het hanteren van maatschappelijke vraagstukken rondom asielzoekers in nood: INLIA zoekt en vindt aanvaardbare oplossingen voor alle partijen
- een gedegen, reële lobby voor de rechtvaardige en menswaardige behandeling van asielzoekers

Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over via de Wilhelminakerk-Petruskapel-app of naar NL28RABO0134939840 tnv PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk-Petruskapel 17 september 2023.

Namens de diakenen Willemien de Mol



QR-code voor de collecte

Van de pastoraal werker

Hopelijk heeft iedereen de startzondag goed ervaren. Het is bijzonder te merken hoeveel activiteiten er van start gaan en er tevens veel deelnemers zijn. Dit geldt ook voor de activiteiten voor de ouderen. Inmiddels zijn zowel de kring voor zingeving en de Bijbelkring weer van start gegaan. De kring voor zingeving is elke laatste woensdag van de maand, de Bijbelkring elke tweede woensdag van de maand. Mocht u nog niet zijn geweest, u bent altijd van harte welkom om aan te sluiten.

Verder is het bezoekwerk van groot belang, vooral voor hen die niet meer eenvoudig een kerkdienst kunnen bijwonen. Het is belangrijk dat ieder zich betrokken blijft voelen bij de Petruskapel en de Wilhelminakerk. Vaak zijn ouderen altijd trouwe en actieve leden van deze wijkgemeenten. Geef het daarom door als iemand behoefte aan bezoek heeft. *Ester van Dijk*

Koffie-Kan Donderdag 21 september

Iedere 3^e donderdag van de maand is er een ontmoetingsmiddag voor iedereen in de Wilhelminakerk. U bent van harte welkom op donderdag 21 september 2023 tussen 14.00 en 16.00 uur.

Maaïke, Annet, Rob en Anne.



Vespers Donderdag 21 september 16.15 uur.

Elke 3e donderdagmiddag van de maand kunnen wij als gemeenteleden samenkomen in een gebedsdienst: Een korte dienst met Schriftlezing, lofzang, stille momenten en voorbede voor onze gemeente en de wereld om ons heen. Ons open stellen voor God en Zijn leiding vragen in alles wat ons bezig houdt. Van harte welkom! *Maaïke, Rob en Anne*

Vooraankondiging gespreksavond 18 september

Grote woorden

We hebben vaak niet meer van die grote woorden, als we over ons geloof spreken. We geloven wel, maar wat we nu eigenlijk geloven? De geloofsinhoud is minder vanzelfsprekend geworden.

We willen hier graag eens over in gesprek met elkaar naar aanleiding van het boek: **Grote Woorden** van Martien Brinkman, hoogleraar theologie aan de VU.

We organiseren 3 avonden om met elkaar wat hoofdstukken uit dit boek te bespreken. Welke grote woorden hebben we nog? Of kunnen we de grote woorden op een andere manier invullen?

Iedereen die het fijn vindt, om met elkaar het gesprek aan te gaan over wat geloven voor ons betekent is van harte welkom!

De avonden zijn gepland op maandagavond van 19.30 tot 21.00 uur: 18 september, 23 oktober en 20 november in de Wilhelminakerk. Het is handig, als je het boek aanschaft. Het is ook als e-book beschikbaar en tweedehands te verkrijgen. 18 september bespreken we de verantwoording en hoofdstuk 1 (p. 11-34).

Aanmelden kan via het contactformulier op de website maar gewoon binnen komen lopen kan ook. Wij kijken er naar uit! *Evelien Plaisier en Ieke van As*

De 155^e maaltijd van de Eetgroep alleengaanden 55+

Op vrijdag 29 september wordt er weer een gezamenlijke maaltijd gehouden in de Wilhelminakerk. We beginnen om 17.30 uur. De kosten van de maaltijd zijn € 6,--. U kunt zich tot uiterlijk 25 september vóór 12.00 uur opgeven bij Dicky Peters-de Bruyn.

Wij als voorbereidingsgroep kijken er naar uit weer een lekkere maaltijd te mogen serveren en te genieten van de onderlinge conversaties.

Anneke v.B, Margreet, Maja, Dicky, Anneke G.

Popdienst zondagmorgen 1 oktober

Een kerkdienst, maar dan met poplieders die in deze context weer een heel eigen betekenis krijgen. Het repertoire is een mix van Engelstalig en Nederlandstalig, oude klassiekers en nieuwere nummers, meezingers en luisterliedjes: van S10 tot Simon & Garfunkel, van "Morning has broken" tot "Laat me". Iedereen die dat mee wil beleven is van harte welkom! *ds. Evelien Plaisier*

Afgelopen zondag ben ik door dominee Evelien Plaisier aan de gemeente van de Wilhelminakerk voorgesteld als een (hopelijk volgen er meer) nieuwe pastoraal bezoeker voor mensen jonger dan 80 jaar.

Wilt u iets delen over uw leven, waar u niet (meer) met familie of vrienden over kunt/wilt praten of heeft u behoefte aan een gesprek dat niet over "koetjes en kalfjes" gaat, dan kunt u mij mailen of bellen.

Ik kom graag bij u op bezoek. *Jenni Stam*

Bericht van de Wijkkassen

In juli en augustus 2023 hebben wij in de wijkkassen de hiernaast vermelde bedragen mogen ontvangen :

Een ieder die heeft bijgedragen
Hartelijk Dank !

Bankrekening Wijkkas Wilhelminakerk

NL10 INGB 0001 8937 65

Bankrekening Wijkkas Petruskapel

NL77 RABO 0373 7028 09

Namens de Wijkkassen, **Martin de Mol**

Wilhelminakerk	juli	aug
Giften	€ 30,00	€ 55,00
Digitale collectes	€ 295,50	€ 101,50
Via kerkkantoor:		
Collecte wijkkas	€ 94,35	€ -
	€ 419,85	€ 156,50
Petruskapel	juli	aug
Giften	€ -	€ 14,80
Digitale collectes	€ -	€ -
Via kerkkantoor:		
Collecte wijkkas	€ 29,50	
	€ 29,50	€ 14,80

PETRUSKAPEL

Zondag in de Petruskapel, 17 september 2023

Herfst: het is bijna weer zo ver. Deze zondag gaan we met elkaar alvast wat proeven van de seizoenen, en speciaal van de herfst. Een van de mooie, kostbare tijden in het jaar. Nu staat er in de Bijbel een profeet, niet zo bekend, maar wel heel fascinerend. Het is de profeet Zephanja. En Zephanja is de herfstprofeet. We gaan luisteren naar het begin en naar het slot van zijn woorden.

Heel speciaal, om deze stem tot ons te laten spreken. Een unieke stem. Wie kent Zephanja? Als we denken over de herfst, horen we een prachtig gedicht van Rainer Maria Rilke, dat de diepere lagen van het hart raakt. En we komen in de sfeer van de najaarsfeesten, die God vanouds heeft gegeven; vooral het Loofhuttenfeest, Sukkot. Dit feest brengt ons bij de binnenkant van de herfst, de gevoelslaag van dit seizoen. En Zephanjah brengt ons bij het hart van God. De binnenkant van de hemel en het heimwee van de aarde. Laat het dan maar stil worden om ons heen en stil van binnen. En dan is daar de stem van Zephanja. *Ds Klaas D. Goverts*

Kerkelijke agenda

- Ma 18 sep 19.30 – 21.00 u Wilhelminakerk – Gespreksavond Grote Woorden (zie bericht)
- Di 19 sep 20.00 u Wilhelminakerk – Vergadering kerkenraad
- Do 21 sep 14-16 u Wilhelminakerk Koffie-Kan
16.15 u Wilhelminakerk vespers
- Zo 24 sep 10.00 u Wilhelminakerk – ds. Kees Verduijn
Petruskapel – ds. W. van Herwijnen en aansluitend bijeenkomst om samen te praten over de toekomst van onze gemeente



Voedselbank

In de maand september is het inzamelen van soep in blik, pak of zak (geen varkensvlees aub), vermicelli, soepstengels ...

Ontdek de Wilhelminakerk als Levend Erfgoed, luidde het appel voor Open Monumentendag op zaterdag 9 september. Die ontdekking begon al vrijdagavond. Bibelot presenteerde in het midden van de kerk een onorthodox schouwspel. Liggend op slaapmatten kon het publiek op de koepel



geprojecteerde 'visuals' zien en luisteren naar geestverruimende muziek. Zaterdagochtend werd de blauwe vlag van Monumentendag gehesen en zwaaiden de deuren open. Door de oplopende temperatuur was de verwachting dat het geen storm zou lopen. Toch telden we bijna honderd bezoekers, evenveel als vorig jaar. En op zondag verwelkomden we als toegift nog eens vijf belangstellenden. De bloemschikking met de oranje sjerp en kroon – een creatie van Rineke Mol, Margriet Besjes en Pleunie de Lint – symboliseerde koningin Wilhelmina als naamgeefster van onze kerk. Ter gelegenheid van haar inhuldiging 125 jaar geleden die samenviel met het slaan van de eerste paal van ons gebouw, kon men onder meer boeken, fotoalbums, borden en een jubileumtegel met het thema Wilhelmina bekijken. Deze fraaie collectie werd beschikbaar gesteld door Jan Verschoor, Maartje van der Weide, Margreet Diemer en Dicky Peters-de Bruijn. De inloopconcerten – tevens aangeboden onder de vlag van Nationale Orgeldag – oogsten veel waardering bij de liefhebbers. Hans Okkerse en Diederick Koorstra bespeelden samen op virtuoze wijze het orgel. Ook het samenspel van Hans van de Weg (orgel) en Anne-Marie van de Weg-Vree (blokfluit) bekoorde de bezoekers. De Vesperdienst, geleid door ds. Evelien Plaisier, werd een mooie, meditatieve viering. Dankzij de assistentie van Jan Verschoor en Corrien Severs-Zijderveld liep de ontvangst van bezoekers gestroomlijnd. Piet en Nelleke van der Wees waren zo aardig om ook deze keer het doopvont uit te lenen en Anne Idzinga verzorgde de facilitaire ondersteuning en het printwerk. Niet onbelangrijk: de thuisgemaakte baksels vielen goed in de smaak.

En hoe reageerden onze gasten?

'Ik maak wat foto's voor een vriend van me die hier vijftig jaar geleden is getrouwd. Zal die leuk vinden.'

'Mooie kerk, meneer. Protestants toch? Wij zijn van de evangelische kerk in Sterrenburg. Kom een keer kijken. Kent u de werking van de Heilige Geest?'

'Prachtig, die ramen. Ben speciaal voor Wim Korteweg gekomen. Ik woon in de domineeswoning bij de Bethelkerk in Zwijndrecht. Ons glas-in-lood is ook door Korteweg gemaakt en was een cadeau van de catechisanten.'

'De hulpverlening maakt niet waar wat ze belooft. Ook de kerken laten steken vallen, kan ik je vertellen. Ik was dakloos maar gelukkig gaat het nu beter.'

'Wij zoeken een oefenruimte voor ons Popkoor Prestige, dus ik dacht: even kijken of de kerk geschikt is.'

'Indrukwekkend orgel, ik ben organist in Hendrik Ido Ambacht, zou ik de organist kunnen spreken?'

'We zijn met twintig leden van een culturele vereniging uit Den Haag op stap in Dordt.'

En paar minuten later: 'Bedankt, we moeten door naar het Onderwijsmuseum!'

Peter de Jong, namens Dicky Peters-de Bruijn, Anneke Gerritsen en Peter Dillingh van de Commissie Open Monumentendag.